

Vajsenhusianerbladet

udgivet af foreningen



DET GODE MINDE



*Bestyrelsen
og
Redaktionen
ønsker
alle
medlemmer
en god påske
samt
en god pinse*



Det Gode Minde

afholder ordinær generalforsamling
torsdag den 23. april 2020 kl. 18.30.

Ny dato - 11. juni 2020

Det kgl. Vajsenhus, Festsalen.

- Valg af dirigent**
- Beretninger** fra formand, webmaster, redaktør og festudvalg
- Regnskab**
 - Regnskab 2019 DGM Forelæggelse til godkendelse
 - Regnskab legat 2019 til efterretning
 - Budget 2020 fremlægges
 - Fastsættelse af kontingent: 175 kr. Op til 13 år efter endt skolegang: 100 kr.
- Indkomne forslag**
Vedtægtsændring: § 13 og 20 (s. 3 og 12)
- Valg**
 - Formand
Michael Mattsson, villig til genvalg
 - Bestyrelsesmedlemmer
Niels Danhøj, Susanne Boysen-Thiele - villige til genvalg
 - Suppleanter til bestyrelsen
Tonny Bonne, villig til genvalg
 - Redaktør
Birgitte Tøjberg, villig til genvalg
 - Redaktørsuppleant vakant
 - Ekstern revisor:
Bestyrelsen foreslår genvalg af Aksel Christensen
 - Kritisk revisor:
Ulrich Carlsen villig til genvalg
 - Kritisk revisorsuppleant:
Rene Fleicher, villig til genvalg.
 - Aktivitetsudvalg
- Evt.

Smørrebrød, kaffe eller sodavand til alle fremmødte, som har betalt kontingent. Tilmelding til generalforsamling senest d. 1. juni 2020 til Michael Mattsson



Vajsenhusianernes
Forening
Det Gode Minde

Mobilepay. 49 24 29 *Nyt nummer*
Reg. nr. 1551
Konto nr. 1020390
Pbs.nr. 85801155
Debitor grp. 00001
Kundenr. 05637082
www.detgodeminde.dk

Formand:

Michael Mattsson årg. 77
Bellmannsgade 9, 3.tv
2100 København Ø
Mobilnr. 51 23 53 11
mail:
michael.mattsson@detgodeminde.dk

Næstformand:

Niels Danhøj årg. 90
Valbygårdsvej 79, st.tv
2500 Valby

Kasserer:

Ditte Rødgaard årg. 76
Hovedgaden 64 D
4140 Borup
Mobilnr. 40 40 34 22
Mail:
Ditte.rodgaard@detgodeminde.dk

Bestyrelsesmedlemmer:

Hanne Presutti årg. 56
Mariehøj 66
2610 Rødovre
Mobilnr. 20 95 43 75
Mail:
Hanne.presutti@detgodeminde.dk

Susanne Boysen-Thiele årg. 76
Tømregade 3,2 lejl. 3
2200 København N

Webmaster:

Henrik Haslund årg. 70

I dette nummer kan du læse...

Annonce for Generalforsamling	1
Redaktøren skriver	2
Forslag til vedtægtændringer	3 og 12
Indlæg fra Jørn Nielsen årg 49	4 og 5
Indlæg fra Mario Presutti	6 og 7
Referat fra Bowling	8
Referat fra Banko	9
Referat fra Stiftelsesfest	10 og 11
Annonce Gl. elevdag	12
Regnskab for foreningen	13
Regnskab for legat 2018	14
Blandet landhandel	15
Diverse opslag	16

Redaktøren skriver....

I er nu i besiddelse af et blad på 16 sider - det er meget længe siden, det er forekommet. Men i dette blad kan I læse 2 indlæg fra medlemmer. Det har jeg jo efterlyst i mange blade, og jeg sender en stor tak til Jørn Nielsen og Mario Presutti for deres bidrag.

Der er også lidt om vores arrangementer, banko, bowling og fest, som også i år var gode oplevelser for deltagerne. Det er bare lidt beklageligt, at vi ikke er flere, og at vi i den grad mangler de yngre årgange. Min årgang 70 har i år 50 års jubilæum, og at vi stadig er nogle af de yngste, er da grotesk.

Jeg opfordrer til, at vi bakker op om foreningens tiltag med en lørdag på skolen, hvor man forhåbentlig kan møde gamle skolekammerater. Så hiv fat I alle, så vi bliver rigtig mange.

Og så ses vi til generalforsamlingen - nye deltagere - nye input. Det har vi brug for.

Skrevet af redaktøren.



**Fra
hele
Bestyrelsen
til alle jer**

Ansvarshavende redaktør: Birgitte Tøjberg - Jacobys Allé 12, 1806 Frb. C -
Mobil.nr 2279 1806 mail:birgitte.toejberg@detgodeminde.dk
I redaktionen: Ditte Rødgaard årgang 76 - 4040 3422

Forslag til vedtægtændringer: § 13 og 20

§13: (nuværende ordlyd)

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Formanden har ledelsen af foreningens anliggender, indkalder til bestyrelsesmøder og fastsætter dagsordenen.

Ved hvert møde udarbejder sekretæren et referat, hvori bestyrelsesbeslutninger noteres. Referatet tilsendes bestyrelsen, som godkender og underskriver ved næste møde.

Et fraværende medlem må acceptere de på bestyrelsesmødet vedtagne beslutninger.

Bestyrelsen er ikke beslutningsdygtig, såfremt der er færre end tre stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer tilstede. Formand eller næstformand skal dog altid være repræsenteret i afstemningen.

Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder som observatører.

Når stemmerne ved afstemning er lige fordelt, gør formandens stemme udslaget.

Foreningens formue (grund- og disponible kapital) placeres i Obligationer, eller højst 15% af formuen i fast ejendom, der ikke giver renteafkast til foreningen, eller højst 30% af formuen i aktier

I det tilfælde hvor aktiernes værdi (i årets løb) overstiger den fastsatte grænse som følge af værdistigning, er det op til bestyrelsen at beslutte, om der skal realiseres aktier for at komme under den fastsatte grænse.

Bestyrelsen skal i samarbejde med foreningens bank, vælge at placere hele eller dele af formuen i investeringsprodukter,

Der overordnet set afspejler den i punkt 1-3 angivne fordeling,

Og indebærer en lav til middel risiko jvf. Finansstyrelsens mærkning af investeringsprodukter, og som administreres af en porteføljemanager.

Nyt forslag:

Vedtægtsændring i §13 er delt i 3. Først skal der tages stilling til foreningens formue og hvilken fordeling der skal være. Årsagen til forslaget er at der i de sidste par år og formentlig de kommende år fremover er en meget lav forrentning på obligationer. Anden del af vedtægtsændringen er i forhold til hvem bestyrelsen kan få til at hjælpe sig med forvaltningen af formuen og sidste del er det ordlyden der bedes ændret. **Det der står med fed er ændringer.**

Del 1

Forslag 1:

Foreningens formue (grund- og disponible

kapital) placeres i 50% Obligationer, eller højst 15% af formuen i fast ejendom, der ikke giver renteafkast til foreningen, eller højst 50% af formuen i aktier.

Forslag 2:

Foreningens formue (grund- og disponible kapital) placeres i 60% Obligationer, eller højst 15% af formuen i fast ejendom, der ikke giver renteafkast til foreningen, eller højst 40% af formuen i aktier

Del 2

Bestyrelsen kan i samarbejde med foreningens bank eller en rådgiver valgt af bestyrelsen, vælge at placere hele eller dele af formuen i investeringsprodukter, der overordnet set afspejler den i punkt 1-3 angivne fordeling, og indebærer en lav til middel risiko jvf. Finansstyrelsens mærkning af investeringsprodukter, og som kan administreres af en porteføljemanager.

Del 3

Den samlede formue **skal** alene disponeres efter en generalforsamlingsbeslutning herom.

75 % af **rente- og/eller udbytte afkastet** af foreningens formue ekskl. værdi af evt. fast ejendom/ejendoms andel og 25 % af nettogevinsten ved salg af fast ejendom/ejendoms andel overføres til foreningens rådigheds kapital, **der disponeres i den daglige drift.**

25% af **rente- og/eller udbytte afkastet** reinvesteres og tillægges den i depotet værende formue. 75% af nettogevinsten ved salg af fast ejendom/ejendoms andel reinvesteres og tillægges den i **depotet værende formue som reinvesteres.**

§ 20 se side 12



1940 på Vajsenhuset - og udenfor

Der var engang, hvor skoleåret i alle landets skoler begyndte 1. april til 31. marts året efter med sommerferien som et åndehul, syntes børnene. Jeg begyndte skolen i april 1939 i Valby. I tiden derefter lykkedes det min moder at få en plads på Vajsenhuset, så der begyndte jeg 1 april 1940, dog i samme klasse som jeg forlod, for det var nu forstander Ottesens ufravigelige sædvane – ellers kunne man sikkert ikke følge med! Min mormor fulgte mig med sporvogn linie 10 fra Valby til Tietgensgade, og der skiftede vi til linie 4 til skolen. Efter 2 dage var hun sikker på, at det kunne jeg klare selv.



Efter en uge oprandt d 9. april. Vi blev vækket ved larmen af rigtig mange tyske bombe- og transportfly, der fløj lavt over hustagene. Min mor drog på arbejde, og mormor mente ikke, at det var noget, vi skulle tage os af, så lille Jørn blev sendt afsted, tog linie 10, hvor snakken gik højlydt mellem de voksne, mod Tietgensgade. Så langt kunne vi ikke komme, da tyskerne havde blokeret området omkring Hovedbanegården. Så gik det mod Rådhuspladsen. Typisk i sådan en situation hjælper alle hinanden. Flinker voksne fik vist mig vej til linie 4, og i skole kom jeg.

Den elskelige frk Nielsen tog sig godt af os små, indtil forstanderen bestemte, at nu var alt vist roligt, og så gik turen hjem igen. Man var jo en stor dreng!

Samme dag skulle alle vinduer være mørklagte, så tæpper og alt muligt blev fundet frem og hængt op. Husvagter var allerede blevet udpeget, og de inspicerede alle vinduer og helmede ikke, før alle sprækker var blevet usynlige.



De efterfølgende dage var der run på sorte gardiner eller sort papir, som vi troligt brugte de næste 5 år. Samme husvagter var senere både synlige og hørlige, når de bankede os op ved luftalarmer, og det var mange nattetimer vi tilbragte i opgangens vaskekælder gennem årene. Vi fik da lært vores naboer bedre at kende.

April måned skred videre, og så kom den helt store begivenhed. Kronprinsparret fik en datter d. 16 april. Vores dronning Margrethe den anden kom til verden.

Aviserne havde naturligvis allerede haft rigeligt at skrive om siden d 9 april - som regel forsigtige i formuleringen. Censuren lurede, og ingen vidste, hvornår den ville slå til, MEN her var der noget, der samlede danskerne. Bevares - sammenlignet med i dag holdt man på formerne, men som nu kunne journalister også den gang fylde manglende viden ud med historier og vistnok udtalelser fra høj og lav.

Jo, det samlede danskerne, som også hurtigt arrangerede alsang og afgangstævner, der tiltrak 1000 vis af deltagere.

Samarbejdspolitikken virkede, rationering af fødevarer blev indført. Et lille brød eller lidt smør krævede et mærke, men man tilpassede sig! Kløge folk har siden forklaret, at vi faktisk levede sundt, men nøjsomt. Vi sultede dog ikke.

Mine sporvognsture blev standard. Undervisningen i skolen skred frem. Indrømmet - jeg kedede mig ret meget i 1. klasse, fordi jeg kunne både læse, skrive og regne, og det var de andre i færd med at lære. Da jeg formastede mig til at regne frem i bogen, fik jeg en anmærkning med hjem: Snyder i regning! Min mor tog det roligt, men min opbragte mormor fik en samtale med regnelæreren, men uden held. En lærer dengang vidste bedst!

Så kom årets næste store begivenhed - i alt fald set med en 7-8 årig drengs øjne. Kong Christian X fyldte 70 år d 26 sept. Det blev fejret efter alle kunsten regler, og det var noget, der kunne samle os nok engang.



Kongen som symbol. Københavns gader var udsmykket med danske flag og store rød hvide bannere. Efter kongens morgenridt kørte han og dronning Alexandrine gennem gaderne. Vi tog til Frederiksberg alle. Jeg husker hele sceneriet op og ned af alleen, og alle de store mennesker, der skubbede, så vi stakkels børn ikke kunne komme frem for at se noget, men endelig kom kortegen med regentparret i stor åben bil. Kongens honnør og vinken til de høje hurraråb og svingen med hattene fra borgerne. Og så var de kørt, og jeg spurgte om det hele allerede var forbi. Ja det var det, men en ispind på vej hjem var heller ikke så tosset.

De næste 5 år fulgte, som egentlig set med barnets øjne forløb roligt. Hverdagen gik derudaf, og børn klarer meget. I skolen ligeså. Vi fulgte dog krigen og hørte BBC om aftenen.

En dag i marts 45 midt i årsprøverne kom krigen nærmere. Vi måtte alle sammen stå midt i skolen eller vestibulen, medens en voldsom ildkamp fandt sted udenfor på gaden og fra hustagene. Tiden gik og vi blev sultne, men så besluttede forstanderen, at vi måtte tage hul på den pakke knækbrød, som vi alle havde afleveret på skolen. Den kunne være god, hvis vi pga luftalarm var lukket inde, og det var jo netop, hvad vi var! Så mens kuglerne peb, guffede vi knækbrød i os, og

det glemte vi aldrig.

Det tog nogle timer, før vi blev lukket ud igen for at tage hjem med besked om, at vi skulle blive hjemme, indtil vi hørte fra skolen. Man ville ikke tage ansvaret for, at vi hver dag skulle tage fra alle bydele til skolen, og de uger var også blodige, som vi siden har læst rigeligt om.

Skolen skrev så til os den 5. maj 1945, at vi måtte komme tilbage, og nu måtte vi arbejde dobbelt hårdt, for at vi kunne indhente det forsumte.

Vi foretager så et lille hop frem, for nu er det altså 80 år siden, at besættelsen fandt sted, og vor dronning blev født. Nu skal hun fejres, og med alle de muligheder, der er i dag via internet, radio og TV bliver det sikkert storslået sammenlignet med 1940 med de få aviser og én radiokanal, vi havde dengang



Skrevet af Jørn N. årg 49

PS. I skrivende stund er Dronning Margrethes 80 års fødselsdag aflyst pga Curonavirus, men det er jo en ganske anden sag.

redaktøren



Udsigten fra vores hus

Jeg har nu boet næsten 6 år i Ukraine, og meget er ændret, siden jeg kom under revolutionen i Februar 2014.

Min familie og jeg er nu flyttet ud på landet 15 km øst for Borispol lufthavnen. Da vi flyttede hertil, var der ikke meget andet end marker, men hen over det sidste år er der begyndt at komme huse til i nabolaget. Vi har således "kun" 200 m til vores nærmeste nabo, men om et år vil der nok være nogen, der bor tættere på, da der bliver bygget nye huse over alt. Det er primært private, der selv bygger deres hus i weekenderne.

Husene er typisk af gasbeton med 20 cm flamin-go på ydersiden og derefter pudset op. Så snart gasbetonen er på plads, og huset har fået tag på, flytter familierne ind og arbejder på at gøre huset bedre.

Det er en lidt anden måde at gøre tingene på end i Danmark, hvor alt jo skal være på plads og i funktion, før man kan flytte ind.

Alle grunde er ens, 40 x 25 meter og med eget vandværk afhængig af, hvor heldig du er, er vandet placeret i en dybde af mellem 50 m og 175 m. Vores boring er 175 m.

Vores hushold er nu udvidet, Jeg bor med min kone, hendes datter på 19 år, hendes mor på 86 år og vores fælles søn på 4½ år. Min svigermor er flyttet til os fra det besatte område. Hun blev rigtig syg og kunne ikke gå. I Donbass området havde de ikke rigtig medicin til hende, så vi besluttede at hente hende. Hun kan ikke længere gå, da der er gået blodforgiftning i hendes ene ben. Det startede med, at den ene tå blev sort og

har siden hen bredt sig til at dække det meste af underbenet. Normalt ville hun have fået tilbudt en operation og "blot" fået fjernet tåen, så det ikke bredte sig, men da hun er meget stædig, har hun nægtet at blive opereret, så resultatet er, at det har bredt sig til hele benet. Hun er meget religiøs og tror på, at gud vil helbrede hende, hvis det er meningen, at hun skal helbredes, ellers accepterer hun sin situation.

I Danmark ville hun være kommet på plejehjem, men det er ikke en mulighed, hun har her. Hendes pension er på UAH 800 pr. måned, hvilket på en god dag er ca. 200 kr. Det dækker ikke hendes medicin eller mad, så vi har hende hos os og sørger for, at hun får sin medicin og mad, Der er ikke så meget, vi kan gøre for hende længere. Når pensionen ikke er så høj, hvordan overlever man så?

Jo, man har et helt liv til at sikre sin alderdom. Alle huse har en forholdsvis stor have, og den er ikke til prydplanter. Alle haver bliver beplantet med frugt- eller nøddetræer, buske med bær og ellers er der grøntsager og hønsehøld.

Jeg har nu lært at være "deltids" landmand. Vi dyrker de fleste af vores grøntsager og bær selv, vi har kartofler, gulerødder, majs, tomater, løg, hvidløg, rødløg, blomkål, squash og rucolasalat. Vi har også prøvet at lave chili, men den er ikke så stærk, og forsøget gik ikke så godt.

Haveaffald går til vores høns, og al køkkenaffald går også til vores høns, og vi får så æg fra hønserne.

Ukraine (fortsat)

Stort set alle familier er organiseret på den måde, men nogen dyrker selvfølgelig mere end andre. Det tager de så på marked med, og vores markeder er lidt anderledes, end I kender til. Der ses stort på dyrevelfærd og veterinære forhold. Kødet kommer fra private dyrehold, hvor dyrene lige er blevet slagtet, så kødet er friskt. Fisken er friskfanget, ligger stadig og spræller i kassen sammen med de andre fisk uden ret meget vand. Du kan gå hen og pege på den kanin, du vil have, eller den høne, du vil have, eller den fisk, du vil have. Så hugger de hovedet af, og de renses det på stedet. Folk har deres egne produkter med, så man kan købe ALT.

Genbrug er også i højsædet her. Folk "klunser" ting alle steder og re-fabrikerer det til nye produkter. Der er også nogen, der har deres egen import af genbrugsting fra Vesteuropa. Selvfølgelig importerer nogen kaffe, ris, te osv.

Min søn går i børnehave, og det er en lidt anden form for børnehave, vi har her. Der er 6 stuer med 30 børn i hver stue. Der er 2 kvinder, der tager sig af børnene, og derudover er der en sygeplejerske, en "madmor" og en chef. Børnene får mad 3 gange hver dag. Når de kommer, er der morgenmad, typisk havregrød og te. Til frokost får de oftest borsjtj (rødbedesuppe primært baseret på grøntsager) og til aften er der pasta med kylling. Al mad laves centralt i et fælleskøkken midt i huset og bliver så bragt ud i store gryder til hver stue.

Alle stuer er opbygget ens med et skolerum, hvor de dagligt får undervisning i engelsk, matematik og læsning. Så er der et legerum, hvor de kan lege, og ellers et soverum, hvor de har deres egen seng. Hver dag kl. 13.00 sover de til middag i 1-1½ time og kommer så op og kan lege igen. Det er ikke muligt at hente sine børn midt på dagen - tidligst afhentning er fra kl. 16.00. Alle børn skal være i børnehaven senest kl. 09.00. De bliver ikke lukket ind senere, så er man forsinket, kan børnene ikke komme i børnehaven den dag. Hver morgen er der afkrydsning af børnene, så der er et samlet overblik over, hvem der er mødt ind hver dag.

Når børnene skal hentes, er der kun 3 personer, der kan afhente dem, nemlig mor, far og en af mor og far udpeget person. Ingen anden kan få udleveret børnene. Det skal aftales direkte med børnehaven, hvis der er afvigelser fra normalen.

Hver morgen kommer sygeplejersken rundt og sikrer, at ingen af børnene er syge, eller at de er begyndt at blive syge. Hvis de i løbet af dagen

bliver sløje, tager sygeplejersken hånd om børnene, og forældrene får besked på at afhente barnet/børnene. Samtidig får børnene en karantæne, indtil de er raske igen. Man skal melde sig hos sygeplejersken, når man kommer efter at have været syg, ellers kan børnene ikke komme ind og lege med de andre.

Jeg ved ikke om al den "tjek up" er godt eller skidt, men her forløber alt efter en nøje tilrettelagt plan med afkrydsningsskema hver dag. Min søn er så heldigt stillet, at når de har engelsk, er han nogen gange bedre end dem, der underviser. Han taler engelsk og russisk, så for ham er det ikke så nødvendigt at få undervisning. Han er meget stolt, når han får besked på at hjælpe med at forklare, hvad der bliver sagt.

Det billede, jeg havde af Ukraine, før jeg kom hertil, var, at det var som et u-land. Det er landet stadig på visse punkter. Infrastrukturen er ikke så god, vejene er dårlige, så snart man kommer uden for Kiev centrum. Der, hvor vi bor, er der ikke veje, men kun jordstier, som vi kører ad, og de bliver ødelagt af alle de lastbiler, der kommer. Men i forhold til at komme til og fra vores hus, så er infrastrukturen effektiv. Ca. 1 km fra, hvor vi bor, er der en busstation, hvor der kører en bus hver 15. minut. Det er en gammel smadrekasse, fuld af rusthuller, men den kører. Det tager ca. 20 minutter ind til Borispol byen, hvor vi kan tage en anden bus 25 km til den nærmeste metrostation, hvor vi så kan køre med metro direkte ind til Kiev centrum. Samlet rejsetid fra vores hjem til Kiev centrum er 2½ time. Den første bus koster UAH 6, ca. 1,50 kr. Bus nummer 2 koster UAH 26, 8,25 kr. Metroen koster også UAH 6, så samlet pris for ca. 60 km ca. 11,25 kr og busser og tog kører til tiden.

(Ak og ve for den chauffør, der ikke overholder planen) I alle busser er der web overvågning, ikke kun for sikkerhed, men også, da betaling foregår på en lidt speciel måde. Man betaler til den nærmeste, der så lader pengene gå ned til chaufføren, og hvis der er returpenge, kommer de samme vej tilbage. Alle i bussen er involveret i betalingen, og kameraet sikrer, at alle betaler, og ingen "glemmer" at sende returpenge til den rette ejer. Det fungerer rigtig godt, men er lidt irriterende, indtil man finder ud af systemet, da der ikke er nogen vejledning i, hvad man skal gøre.

Skrevet af Mario Pressutti, årg. 77

Referat fra bowling

Årets bowling foregik denne gang i Rødovres bowlinghal. Vi var 14 personer, der i år havde lyst til at udfordre hinanden på bowlingbanerne.

Der var meget stor forskel på spillernes niveau. Jeg havde personligt god glæde af, at Mona årgang 77, der kom lidt senere, kunne overtage min plads, for ellers var der kommet minus-point på tavlen. Hun fik heldigvis rettet godt op på scoren.

De, som deltog, har i de fleste tilfælde været med de foregående år, så det kunne være godt, hvis der kom nogle nye udfordrere til bowling i 2020.

Årets vinder blev Michael Mattsson, som vandt biografbilletter for 2. Der var også en trøstepræmie til den, som havde dårligst score, igen i form af biografbilletter.

Resten af aftenen hyggede vi os i det gode selskab, som det altid er, når DGM'ere mødes. Vi spiste en dejlig buffet, som de serverede i hallen, og alt var perfekt.

Vi har nu varmet op til næste gang, og vi håber, at der i 2020 vil komme nye deltagere, der kan udfordre de gamle "bowling hajer" og give dem kam til deres hår.

Det trænger de i den grad til.

Skrevet af Ditte årg. 76



Formand og redaktør i alvorlig samtale - Men om hvad?



Her er lidt stemningsbilleder - nogle af "de gamle hajer", DER SKAL UDFORDRES.

Det glæder vi os til - det bliver et tilløbsstykke.

Her er også billeder af den yngste og ældste deltager.



Referat fra Banko



Banko 2019 på Vajsenhuset blev en ekstra god oplevelse for mig, da Mario årg. 77 - min søn - og hans hustru Elona med deres fælles søn Dean på 4 år også deltog.

De var på besøg fra Ukraine. Vi havde det meget underholdende ved, at jeg, når et nr. blev råbt op, oversatte det til engelsk, hvilket jeg løb sur i, og Mario måtte overtage.

Mario og Elona var så heldige at vinde 2 gange sidegevinst, og 1 gang fuld plade. Jeg selv var så heldig at vinde en julepakke på det amerikanske lotteri.

Vi var også meget heldige, da Renés daværende kæreste, nu hustru også er fra Ukraine. Så lidt Ukrainsk blev der da talt.

Skrevet af Hanne Presutti

Sidste år havde vi til bankospillet den fornøjelse at have besøg af Darth Vader og hans stormtroopers alias Troopers for charity. Dette er jo svært at efterfølge, men vi var i år til gengæld stærkt bakket op af Papa Noël, Bent Friis årgang 47, som talte med de mindre børn og uddelte sodavandskuponer.

Bent, som til dagligt bor i Spanien, har fortalt mig, at der er ingen i byen, hvor han bor, der ved, hvem Bent er, men hvis du spørger efter Papa Noël, ved alle, hvem han er, og hvor han bor.

Herover til venstre ser vi billede af aftenens hovedgevinstvinder. Som altid var der købt godter ind til denne overdådige kurv med alt, hvad hjertet begærer ved juletid.

Da alle spil var afviklet i god ro og orden, og vi gik i gang med oprydningen, gik alarmen i gang. Pedellen kom ind - ikke alle gæster havde forladt gymnastiksalen - og råbte med panik i stemmen:

Skynd jer ud - det er ikke en prøve.

Det øsregnede, og der gik ikke lang tid, før flere svært udrustede brandfolk ankom - de var ikke til at spøge med, jeg prøvede selv.

Det viste sig, at der ikke var fare på færde - måske én, der skulle lave lidt rav i den - det vides ikke og blev ikke opklaret den aften.

Skrevet af redaktøren

Bent kommer hver år til julemændenes generalforsamling på Bakken . Der er en masse træstubbe, som bruges til samlingen, og hver julemand har sin egen stub med sin navn - selvfølgelig også Bent.

Vi siger tak for hjælpen. Det gav meget ro på børnene, inden vi startede.

Øverst ser I et billede af Bent - her iklædt festtøj, da han jo var til stiftelsesfest.

Skrevet af Ditte Rødgaard

Referat fra stiftelsesfesten

I januar - nærmere bestemt 18. 01. - afholdt foreningen den traditionelle stiftelsesfest, 162 år, og igen i år på Restaurant Bellahøj.

Festklædte mennesker i den modne alder var mødt op for at fejre vores gamle forening. Vi havde på forhånd givet besked, om vi ønskede rimmelt kulmule eller ragout af krondyr til forret - resten var givet på forhånd. Vi var nogle stykker, som ikke helt kunne huske, hvad vi havde bestilt, men vi fik da alle noget at spise.



Som de foregående år var Sloth toastmaster, og det mestrer han til alles tilfredshed. Bandet var også det samme - Lars Pilmark, som spiller dejligt, måske lidt højt, når man sidder tæt på musikken og ved brede, lange borde. Dette gør det i forvejen vanskeligt at føre samtaler med andre end ens nærmeste bordherre/dame.

Måske kan man overveje lidt smallere borde til næste år?

Vores meget aktive medlem Jørn Nielsen, som har et indlæg i dette blad, holdt som sædvanlig en meget interessant tale med minder fra hans tid på Vajsenhuset. Det er altid spændende at høre på ham. Tak for det.



Det er næsten blevet en tradition med et musikalsk indslag, der for mange er en overraskelse. Sidste år dukkede Erik Grip op, og jeg og en del andre sang med på nogle af hans dejlige fortolkninger af smukke viser.

I år dukkede Lasse og Mathilde op med guitar og violin. Det var også en dejlig oplevelse og hentesatte én på en tur ned ad memory lane. Hvem husker ikke "Syrenprinsesse", "Lange Løne" og "Dagbogen". Jeg kunne i hvert fald synge med på disse sange, og nu er jeg spændt på, hvem aktivitetsudvalget kan hive op af hatten til næste år.

Jeg tilhører også årgangen, der i år i 2020 kan fejre 50 års jubilæum. Vi fik traditionen tro en flaske rødvin hver. Dette var der nok ikke så mange, der lagde mærke til, da det foregik meget stille.

Bestyrelsen havde valgt at stryge natmaden, men der var fri bar, så jeg mener ikke, at nogen manglede noget. Som man kan se på nogle af billederne, var dansegulvet flittigt besøgt, og herfra skal lyde et

Tak for en hyggelig aften.

redaktøren



Referater fra arrangementer



Humøret fejler intet - god mad, noget i glassene og en svingom med gode mennesker - hvad kan man ønske sig mere?



Gammel elevdag på Det kgl. Vajsenhus

Det kongelige Vajsenhus og Det gode minde har den glæde at invitere jer til forårs/sommer Gammel elevdag.

Det er lørdag d. 16/5 kl. 14-17 selvfølgelig på skolen.

PS - da vi i skrivende stund ikke ved, hvordan landet ligger mht afholdelse af arrangementer, kan det indtræffe, at vi bliver nødt til at udskyde datoen. Vi beder jer om at holde jer orienteret på vores hjemmeside.

Der vil være kaffe, the, sandwich og snacks, øl, vin og vand, der kan købes til moderate priser. Da det er et arrangement for alle udgåede elever fra Det kongelige Vajsenhus, er det en god mulighed for at gribe fat i gamle klassekammerater, som ikke er medlemmer af Det gode minde og mødes med dem i de gamle rammer.

Der vil være mulighed for at se jeres gamle klasseværelser og se eller gense skolens nye lokaler og det nye fritidshjem i bagbygningen.

Så grib fat i jeres gamle klassekammerater og aftal, at I mødes på skolen den dag. Vi håber at vejret er lige så meget i festhumør som os andre og at fr. Lind har lyst til at vise sine friske grønne klæder.



Vedtægtsændringer forsat.

§ 20

Vajsenhusianers forening DET GODE MIND kan kun opløses, når $\frac{3}{4}$ af de fremmødte medlemmer på 2 hinanden følgende generalforsamlinger, afholdt mindst 1 og højst 4 måneders mellemrum, stemmer herfor.

Foreningens formue anbringes i et legat, som bestyres af Det Kongelige Vajsenhus

Legatet skal have det samme formål som foreningen.

Forslås ændret til:

Foreningens formue anbringes i et legat sammen med Vajsenhusianerforeningen DET

GODE MINDES LEGAT FOND, som bestyres af Det Kongelige Vajsenhus Kuratel.

Legatets formål er at hjælpe Vajsenhusianerne, med bl.a. boligstøtte, støtte under uddannelse og støtte i en øjeblikkelig nødsituation. (Samme formål som det nuværende leget)



Regnskab Det Gode Minde

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET	2019	2018
Indtægter:		
Kontingenter m.v.	25.950	33.425
Aktieudbyttet	75.797	157.462
Realiseret kursgevinster	0	0
Urealiseret kursgevinster	485.582	-368.552
I alt indtægter	587.329	-177.665
Udgifter:		
Afskrevne kontingenter	0	7.525
administrationsomkostninger	56.835	57.852
Fester og arrangementer, nettoudgift	58.179	128.879
lokaleudgifter	6.360	5.628
Repræsentation, gaver, jubilæer	4.985	4855
Vajsenhusianerbladet, tryk og distribution	14.605	12.879
Diverse udgifter	7.038	7.714
I alt udgifter	148.002	224.814
Årets resultat	439.327	-402.479
Årets resultat er disponeret iflg. Vedtægter:		
Uddelt støtte:	15.360	31600
Overført andel resultat til bunden kapital:		
Renteafkast og realiseret kursregulering, 25% heraf	140.345	0
Overført til disponibel kapital, resterende resultatandel	283.622	-434.078
ialt	439.327	-402.479
Balance pr. 31. december		
Aktiver:		
Tilgode udlæg Det Gode Minde Legat samt øvrig tilgodehavender og forudbetalinger	10.530	3000
Likvider:	313.790	370.388
Inv.beviser, aktier, obligationer, opgjort til børsværdi	4.470.425	3.984.842
I alt aktiver	4.794.745	4.358.230
Passiver:		
Gæld		
Mellemregning legatet	12.548	0
Skyldige omkostninger	9.763	9.763
forudindbetalinger	8.750	8750
Gæld ialt	31.061	18513
Egenkapitaler:		
Bunden kapital:		
Kapital primo	4.187.258	4.187.258
Overført til disponibel kapital iflg. Generalforsamlingens beslutning	0	0
Overført andel af årets resultat	140.345	0
I alt bunden kapital	4.327.603	4.187.528
Disponibel kapital		
Egenkapital primo	152.459	586.538
Overført til disponibel kapital iflg. Generalforsamlingens beslutning	0	0
Overført andel af årets resultat	283.622	-434.079
I alt disponibel kapital	436.081	152.459
I alt egenkapital	4.763.684	4.339.717
I alt passiver	4.794.745	4.358.230

Regnskabssammendrag for 2019 Legat

Vajsenhusianernes forening Det Gode Mindes Legat Fond
Til fordel for elever udgået fra Det Kgl. Vajsenhus

Resultatopgørelse for året	2019	2018
Renteindtægter, obligationer, bank	13.341	15.150
kursgevinster	3.150	104
Indtægter i alt	16.491	15.254
Forvaltningsafgifter og gebyrer	707	1.888
Revision og regnskabsassistance	3000	3.000
Udgifter i alt	3.707	4.888
Årets resultat	12.784	10.366
 Balance pr. 31. december		
Aktiver:		
Bundne midler:		
Obligationer, kostpris	497.047	742.970
Fondskonto	423.067	11.036
Disponible midler:		
bank	25.118	220.745
Periodicerede renter	2.517	3.762
Aktiver i alt	960.297	978.513
 Passiver:		
Årets skatter	0	0
Skyldig revisor gebyr	3000	3000
DGM	0	3000
Hensat legattildeling	12.548	12.548
Gæld i alt	15.548	18.548
Bunden kapital i alt	915.110	915.110
 Disponibel kapital		
Egen kapital primo	44.855	34.489
Årets resultat	-15.216	10.366
Uddelinger, inkl. hensættelser	0	0
Egenkapital i alt	944.749	959.965
Passiver i alt	960.297	978.513

Legatsøgning

Der kan søges til mange formål - fx studiehjælp, studierejser, hjælp til bolig eller andet af lignende karakter. Vi understreger, at legatet kun kan søges af tidligere elever fra Vajsenhuset.

Ansøgningsfrist er d. 30. april 2020 samt 31. oktober 2020
Ansøgningskema kan rekvireres på Det kgl. Vajsenhus tlf. 33 93 03 26,
hos kassereren tlf. 40 40 34 22
eller via vores hjemmeside. www.detgodemimde.dk

Kontingent - opkrævning

Kontingentopkrævningen for 2020 er nu udsendt.

Hvis du ikke har modtaget din kontingentopkrævning som forventet, bedes du kontakte kassereren. Telefonnummer kan ses på foreningens hjemmeside.

Bestyrelsen har sidste år haft problemer med kontingentopkrævninger af flere årsager. Vi har modtaget nogle kontingentindbetalinger, men har ikke kunne identificere indbetaleren. Pga. persondataloven har vi ikke kunnet få oplyst, hvem indbetaleren er.

Flere kontingentopkrævninger er kommet retur, fordi adressen var forkert. Så vi slår lige fast:

Hvis du har skiftet adresse, telefonnummer eller mailadresse, bedes du kontakte kassereren. Bestyrelsen har prøvet at kontakte de medlemmer, hvor der har været tvivlsspørgsmål, men ikke fået fat i alle.

De medlemmer som vi ikke har kunne identificere eller har fået kontakt med, har vi slettet.

NB Hvis dette er en fejl bedes du kontakte kassereren, så vi kan få åbnet dit medlemskab igen.

bestyrelsen

Nye medlemmer til aktivitetsudvalget

Nye medlemmer til aktivitetsudvalget søges!

Vi har nu i et par år haft et aktivitetsudvalg, som bestyrelsen har været meget glad for at samarbejde med, og vi er glade for det store arbejde, de yder. Vi mangler dog flere, som har lyst til at deltage.

Aktivitetsudvalget er startet, fordi bestyrelsen havde brug for input til nye aktiviteter, og på denne måde kunne man inddrage medlemmer, som ikke nødvendigvis behøvede at være med i bestyrelsen.

Aktivitetsudvalget har frie tøjler til at arrangere forskellige arrangementer. Dette sker i samarbejde med bestyrelsens repræsentant i udvalget. Der er ved at blive udarbejdet en drejebog til større arrangementer som f.eks. stiftelsesfesten, så man har noget at arbejde ud fra, men indholdet på dagen er helt op til udvalget.

Så har du lyst til at være aktiv i foreningen uden at skulle være i bestyrelsen, og måske lære andre medlemmer at kende, så er dette en mulighed. Udvalget bliver valgt hvert år på generalforsamlingen. Kontakt bestyrelsen, hvis du har lyst til at høre mere.

Kommende arrangementer

Lørdag d. 16. maj 2020

Gammel elevfest

Torsdag d. 11. juni 2020

Generalforsamling

I disse tider hvor Corona virussen hærger både landet og verden følger vi, i bestyrelsen, de retningslinjer som regeringen udsteder. Derfor kan der komme udsættelser af de arrangementer som allerede er planlagt. Derfor bedes I holde jer orienteret på foreningens hjemmesiden og Facebook side.

Nye medlemmer

Årgang 1990

Martin Cleemann
Rasmussen
Isabel Wattson

Årgang 1991

Jeanette Johansson
Christine Hjortström
Helle Bøgbrandt

Årgang 2016

Marlene Budolph
Nana BlixtVukadinovic
Julia Ninna R. Pedersen

Adresseændringer m.m.

Bestyrelsen gør DGM's medlemmer opmærksomme på, at vi ikke automatisk modtager adresseændringer.

Det er derfor vigtigt, at hvis I flytter, får nyt mobil- eller telefonnummer eller skifter mailadresse, at I giver kassereren besked om dette.

Vi har desværre været nødt til at lukke flere medlemskaber af denne årsag, da vi ikke har kunne komme i kontakt med medlemmerne for at få de nye oplysninger, og dette er jo ærgerligt.

Mandagsmøde

Engang havde vi mandagsmøder hver mandag i vinterhalvåret undtaget januar.

Nu om dage er det skrumpet til et enkelt nemlig:

Mandag d. 7. december 2020

Med kun et enkelt møde er det ekstra vigtigt at møde op og vise skolen, at Det gode Minde stadig føler et bånd til Vajsenhuset.

Vi ses til gløgg og æbleskiver