

# Vejsenhusianerbladet



*udgivet af foreningen*

DET GODE MINDE



## DGM's årlige bowling arrangement

**NB! NB! NB! NB! NB! NB! NB! NB! NB! NB! NB!**



**Dato ændring!**



**Vi mødes**

**lørdag d. 23. oktober 2004**

**kl. 17.30 i Bowlinghuset, DGI-byen,**

**hvor foreningen byder på den første drink.**

**Mens vi nyder drinken,**

**danner vi hold ved lodtrækning.**

**Vi bowler en time fra kl. 18-19,**

**hvorefter der er spisning på Hertzegovina.**

**Pris for medlemmer og**

**evt. ledsager: kr. 90,-**

**gæstepris: kr. 300,-**

**- drikkevarer er ikke inkluderet i prisen**

**Tilmelding med check eller pr. giro**

**senest d. 13. oktober til kasserer**

**Hanne Presutti (giro 1 02 03 902)**

## Tilbageblik

### Skolekomedie i 1942

Af Johs. Due Jensen

Så mødtes vi, årgang 1943, igen i maj måned til vores årlige gensyn, og meget kunne berettes om, hvor meget vi værdsætter det.

Specielt gensynet i år har fået mig til at finde et foto frem fra 1942. I mange år havde skolekomedie på Vajsenhuset været ikke-eksisterende; men Walther Lund og Per Bjeld fik idéen til at stable en sådan på benene, og de gik frimodigt op til forstander Ottesen for at bede om tilladelse, hvad de fik, efter sigende til lærernes overraskelse.

Under Greve, en lærervikars, instruk-

tion og efter mange anstrengelser med at skaffe kostumer og udstyr (det var jo under i krigens sidste år) kunne forestillingen præsenteres på gymnastiksalens gamle scene. Den fik lidt kritik – og megen ros. Vores egen glæde over resultatet fremgår vistnok af billedet, som blev taget dagen efter forestillingen. Af dem der optrådte dengang i 1942, var fem med til vores gensyn i år.

En klassekammerat fortjener særlig omtale.

Jens Østerholm blev dengang spurgt, om han ville deltage i skolekomedien. Nej tak, han var for genert over for pigerne – har han senere betroet os. Og han er den eneste af os, som er blevet skuespiller! Uddannet på Det kgl. Teater og med en strålende karriere i ind- og udland kunne han for nylig fejre sit 50 års skuespillerjubilæum. At Jens under vores klassegensyn gav en prøve på sin kunst, var blot én af de ting, der gjorde endnu et gensyn til en dejlig oplevelse.



Lille billed: Fra gensynet i 2004

»De glade – og måske lidt stolte – optrædende, fotograferet i skolegården dagen efter forestillingen i 1942.«



### Referat af skovtur til Sophienholm

Af Birgitte Tøjberg

Som planlagt mødtes vi ved Bådarten i Lyngby lørdag d. 21. august i et rimeligt sommervejr. Skaren af medlemmer var ikke stor, men det var de hyggeligste, som troppede op. Efter en halv times sejlads var vi nået til Sophienholm, hvor vi efter temperament gik en tur eller besøgte maleriudstillingerne.

Vi spiste vore medbragte klemmer eller købte en ret fra cafeen. Derefter satte vi nogle borde sammen med parasoller, ikke for at skærme for solen, men så alle kunne sidde i ly for de utilregnelige byger, som af og til overraskede os. Alle var lækkersultne,

så foreningen beværtede os med dejlig kaffe og kage. Inden regnen brød løs, nåede vi at returnere til Lyngby.

Alle lod til at have nydt turen, lige fra hund og barn til de voksne i alle aldre.



»Næstformanden Niels er en rigtig gentleman. Her ses han i hvert fald i færd med at tage sig rigtig godt af damerne.«

## Fra Den ny Redaktør

### Kære medlemmer af DGM!

Der er kommet ny energi til DGM-bladet! Den nye energi, eller pestilens som mine gamle folkeskolelærere ville sige, er mig: Zilla Ingemann Olsen årgang 02.

Jeg er 18 år og går i 3.g på Falkoner-gårdens Gymnasium og HF på Frederiksberg.

Jeg gik på Vajsenhuset i en tid, hvor Fru Nielsen stadig var forstander, Karen Malmquist dansede stepdans til skolekomedierne og hvor Åge Fjellerup Hansen og Lars Berthelsen var større end selv den fantastiske Houdini.

Jeg har mange gode og specielt sjove minder fra min folkeskoletid på Vajsenhuset.

Jeg husker tydeligt en periode, hvor skolen var slemt »angrebet« af kakelakker. Mine veninder og jeg dannede så en lille spiongruppe, hvori vi var enige om, at den skumle pedel, Brian, simpelthen avlede de der klamme kryb og spiste af dem som snack. Det er utroligt, så mange frikvarterer vi har brugt på at sidde og lure ved hans vindue henne ved skraldespandene og løbet hver gang, han nærmede sig os. Måske var det

derfor, at han i størstedelen af vores skoletid afskyede os...

Jeg tror selv, at jeg havde rimelig godt styr på det, da jeg gik på Vajsenhuset.

Jeg spillede med i skolens orkester. Derfra har jeg rigtig mange gode minder.

Jeg tager stadig med orkesteret på Tysklandsturen, som er en tilbagevendende tradition på Vajsenhuset, hvor skoleorkesteret tager til

Schlesvig og spiller sammen med venneorkesteret, Schlesvig Spejderorkester.

I år vil være mit 8. år... selvom man er ung, kan man stadig være en gammel nisse i visse forsamlinger.

Jeg ser frem til at fylde jer med masser af fnidder fnadder, og sjove artikler.

*Mvh Zilla, redaktør!*



*»Her er jeg i færd med det jeg gør bedst. Ej, jeg er på vej til koncert. Jeg var i Stockholm for at høre Stevie Wonder.«*

## Fra bestyrelsen

### Indlæg fra kasserer

I disse tider hvor alt er så dyrt, er det ufatteligt, at kr. 100,- i årskontingent, kan være så svært at betale.

Hvis der ikke bliver betalt efter 2. rykker, vil de, der er i restance, blive slettet i kartoteket og samtidig miste retten til at søge legat. Tilsendelse af blade og årsskrifter vil blive stoppet, og endelig deltagelse i vore arrangementer er udelukket.

### Vigtigt!

Det er af yderste vigtighed, at I meddeler kasserer evt. adresse- eller andre ændringer, idet distributionen af bladet ikke længere foretages af Post-Danmark. Det skal vi selv klare nu. Endvidere opfordres I til at give os jeres email-adresse, så kommunikationen med foreningen bliver nemmere og hurtigere.

### Efterlysning

Det Kgl. Vajsenhus og DGM søger efter klassebilleder fra årgangen 1959 – 1969, da vi mangler disse for at kunne have en komplet samling af alle årgange fra 1940 – til dags dato. Vi håber, medlemmerne fra disse årgange vil være os behjælpelige med at udlåne disse eller forære dem til Det Kgl. Vajsenhus.

Kontakt venligst sekretær Susanne Gulddal på telefon 33 93 03 26, eller fremsend billederne direkte til skolen på adressen Nørre Farimagsgade 51, 1364 Kbh. K.

*På forhånd tak!*





Vajsenhusianernes Forening  
**DET GODE MINDE**

Formand:  
René Fleischer, årg. 1988  
Nordbyvej 15  
2720 Vanløse  
Tlf. 38 71 72 39

Næstformand:  
Niels Danhøj, årg. 1990  
Valbygaardsvej 79, st.tv.  
2500 Valby  
Tlf. 36 17 19 04

Kasserer:  
Hanne Presutti, årg. 1957  
Mariehøj 88  
2610 Rødovre  
Giro 102-0390  
Tlf. 36 72 17 85  
DGM Mobil: 20 95 42 75

Susanne Reimert årg. 1970  
Valdemar Holmers Gade 13  
2100 København Ø  
Tlf. 39 18 57 46

Birgitte Tøjberg, årg. 1970  
Jacobys Allé 12, 2.th.  
1806 Frederiksberg C.  
Tlf: 33 22 11 31

Web-adresse  
[www.detgodeminde.dk](http://www.detgodeminde.dk)

Foreningens mobiltelefonnummer,  
26 88 00 11, vil fremover være  
foreningens eneste telefonkontakt  
for medlemmerne til bestyrelsen  
og den skal anvendes ved enhver  
kontakt

Undgå afbrydelse  
i tilsendelse af Vajsenhusianerbladet ved flytning:  
Giv besked til kasserer.

**Foreløbig annonce om**

**Stiftelsesfest:**

Næste års stiftelsesfest afholdes igen i det fornemme Moltkes Palæ 22. januar 2005. Reserver allerede nu datoen. Tilmelding kan foretages hos kasserer Hanne Presutti, og jeres navne offentliggøres på vores hjemmeside, så man der kan følge tilmeldingerne, og evt. »skubbe« lidt til sine gamle klassekammerater.

**Mandagsmøder  
i 2004/05**

4. okt. 2004 kl. 19.30  
1. nov. 2004 kl. 19.30  
6. dec. 2004 kl. 19.30  
7. feb. 2005 kl. 19.30  
7. marts 2005 kl. 19.30

*Benyt dig af denne mulighed for at gense skolen og møde lærere og dine gamle klassekammerater.*

**Bankoaften**

Det Gode Minde slår dørene op for byens bedste bankoaften. Sidste år var det en kæmpe succes, hvilket det helt sikkert også bliver i år.



**Mød op og prøv lykken på Det Kgl. Vajsenhus torsdag den 25. november kl. 19 i gymnastiksalen**

*Husk at rygning er forbudt!*

Deltagelse i bankospillet kr. 50,- for 2 gennemgående plader i 8 spil. Ekstra plader kr. 10,-

Præmierne er kolonial- og slagtervarer, mange sidegevinster - også til børnene.

Det Gode Minde byder på kaffe og sodavand til børnene

***Alle er velkomne  
- ingen tilmelding!***

**Opfordring fra redaktøren!**

I er mere end velkomne til at sende historier fra jeres folkeskoletid ind til mig. Jeg forbeholder mig dog rettigheden til at forkorte i artiklerne (det har jeg altid gerne villet sige...).

En historie jeg hørte engang fra en gammel elev, der var på besøg på skolen en dag, handlede om en fysiktime han havde under krigen. Tyskerne kom marcherende ned gennem Nørre Farimagsgade, mens de sang deres, jeg er ikke sikker, men nationalsang(?) og så rejste han og hans kammerater sig op, åbnede vinduerne og skrålede den danske nationalsang, hvorefter tyskerne tavst marcherede videre. Det var en lille sejr i en stor krig.

Ansvarshavende redaktør: Zilla Ingemann Olsen årgang 02

I redaktionen: Michael Aarøe-Ebersted · Bomhusvej 10 st.th. · 2100 København Ø · Tlf. 39 29 04 70  
Bladet trykkes hos Troubleshooter · Strandboulevarden 5 · 2100 København Ø · Tlf. 35 43 29 29