

Vajsenhusianerbladet



udgivet af foreningen

DET GODE MINDE



Kom til...



**Byens
Bedste
Bankospil**

i
DET GODE MINDE

Det finder sted på

Det Kgl. Vajsenhus
i Festsalen

**Torsdag,
den 15. november
kl. 19:00 præcis**

Præmierne er traditionen tro gode

**KOLONIAL- og
SLAGTERVARER.**

Mange sidegevinster
- også til børnene.

Alle er velkomne - ingen tilmelding !

Deltagelse i Bankospillet koster

kr. 50,00

for 2 gennemgående plader i 8 spil
(Ekstra gennemgående plader
koster 10 kroner pr. plade.)

Prisen er inkl. kaffe og småkager
til de voksne eller
1 sodavand til børnene.

BOWLING 2001

**Lørdag den 26. oktober
kl. 17:45**

i

**Rødovre Bowlingcenter
Rødovre Centret**

A-indgang i kælderen

Rødovre Parkvej

Buslinier 13 og 28 til døren

Program:

2 timers bowling
med rød-kegle konkurrence

efterfulgt af

2-retters menu
(Drikkevarer for egen regning)

Pris er for medlemmer og evt. ledsager

kr. 90,- pr. person

Gæstepris: kr. 300,-

Tilmelding skal ske senest den 17. oktober 2001
til kassereren på tlf. 36 72 17 85
mandag, tirsdag og onsdag efter kl. 19.00
eller hele dagen fredag den **19. oktober** 2001
til Inger Riska på tlf. 36 70 77 50

Indvielsen af vort nye "Eget Hjem"

Efter arbejde, sved, men uden tårer, kunne bestyrelsen præsentere vore nye lokaler Lørdag d. 22. September.

Lokalerne var rengjorte og smukt malede, Gulvene var forsynede med nye tæpper.

Blomster i vinduerne og små Dannebrogssflag ved indgangen.

Ved køb af lokalerne havde bestyrelsen lagt vægt på den gamle sang "Ved jorden at blive, det tjener os bedst", det er jo

netop kælderlokaler, som vi har købt. Forinden dørene blev åbnet, var der dækket op med diverse lækkerier suppleret med øl og vin.



Arbejdsgruppen, desværre var Michael Aarøe og Susanne Reumert ikke tilstede ved fotograferingen.

Det eneste som manglede var vor gamle fane, som ikke kunne stå oprejst i de lavloftede lokaler.

Muligvis ved de yngre årgange slet ikke, at vi har en fane, men går vi tilbage til vor forenings 50 års stiftelsesfest i 1908, kan man i referatet for denne fest læse følgende:

"Da formanden havde sluttet sin tale, trådte frøken Agnes Bach (nu fru Løye) frem og overgav, ledsaget af nogle hjertelige ord, det banner, som foreningens Damer skænkede i dagens anledning. Formanden takkede for den smukke gave. Efter afsyngelsen af en sang for banneret var festens alvorligere del til ende, og til

Riberhusmarchens toner gik man til bords i den store sal på første etage.

Ved de festlige smykkede borde, hvor menukortet og musikprogrammet skjultes i en fiks kopi af det nye banner, der vajede ved hver kuvert, fortsattes nu festen, og taler og sange vekslede i en endeløs række."



Et udsnit af de 50 gæster. Vajsenhusets årsskrift gennemgås omhyggeligt.

Til receptionen mødte ca. 50 medlemmer, forstander Martin Agerbak overrakte en gavecheck til foreningen. Af gaver var der endvidere vin (formentlig til bestyrelsen) og dekorationer. I erkendelse af at nutidens elektromekanik ikke altid virker, fik kassereren overrakt en ægte kugleramme

i smukke farver. Der var rigelig af mad og drikke til alle. Der var tak til bestyrelsen og de medlemmer, som havde ofret mange timer af deres fritid med at gøre lokalerne i stand.

Den nye skolebygning er nu "lukket" dvs., at døre og vinduer nu er sat i, taget

er dækket, og forstanderen inviterede de fremmødte til at se den nye skolebygning. Tilbage er nu kun at få vores oldgamle køkken restaureret. Er der nogle som har lyst, eller som har for mange penge, modtager vi gerne bidrag. Køkkenet er bestilt. red.



Et af de veldækkede borde. Formanden og Linda i aktivitet ovenfor. Linda prøver at få det store overblik. René maler bare.

Gamle skoleminder

I det forrige nummer var der et brev fra Otto Olsen (54) i Florida, hvor han fortalte om sine skoleminder.

Det er en virkelig god ide med sådanne breve. Vi bør alle vide og huske, hvad der er sket i foreningens historie. Jeg fik endvidere et langt og interessant brev fra Per Henriksen om livet og vor konfirmation i trediverne, som han havde sendt sit barnebarn, han husker det samme som jeg selv.

Da konfirmationen nu igen står for døren, bør de yngre årgange vide, hvorledes den tids konfirmation formede sig. Overfor skolen, vistnok i nr. 50 stuen tv., boede en lille skræddermester, som syede en elegant habit til alle drengene. I English House på hjørnet af Frederiksborggade fik vi hvid skjorte med knækflip og butterfly samt en blød hat. Vi var meget stolte, da vi, der boede i anden baggård,

mødte op i kirken til konfirmationen lige så velklædte som de rige fra villakvarteret. Hver elev fik endvidere det ny testamente og en salmebog i guldsnit med vores navn påtrykt.

Næsten alle havde fået stillinger inden de forlod skolen, selv blev jeg sat i lære hos Hornung & Møller som instrumentmager og klaverstemmer. Ikke alle har de samme gode minder fra skolen. I et interview her i bladet for nogle år siden med Anker Jørgensen huskede han, at der var et betydeligt sammenhold mellem eleverne, men som han også har givet udtryk for i fjernsynet, kunne han ikke lide skolen, han husker, at han over 20 gange måtte gøre bekendtskab med spanskkrøret.

Nogle husker måske, at Anker også var en vild krabat. Selv om Anker ikke nåede ottende klasse, blev han da en meget god statsminister, men han skulle nu have haft ottende klasse med. Vi ville gerne have haft Anker Jørgensen med til for-

eningens 125 års jubilæum. Jeg havde den gang som professionel redaktør et pressekort, og ved Ankers åbningstale sad jeg i folketingets presseloge. Efter talen mødte jeg ham i diplomatiets loge og inviterede ham til at deltage i vor jubilæumsfest. Han var positiv, men skulle lige se, hvad han havde af tid.

Desværre skete der det beklagelige, at Anker fik tilsendt et girokort ligesom alle andre medlemmer, jeg ville selv blive dødeligt fornærmet over at modtage en invitation, som jeg selv skulle betale. Vi hørte ikke mere fra Anker. Dog deltog han i årgang 37s klassefest på skolen for et par år siden.

Også arbejderforfatteren Harald Herdal havde dårlige minder fra skolen, forstanderen sagde, da lille Harald forlod skolen, at han aldrig burde være optaget i skolen. Når man læser Harald Herdals bog, BARN-
DOM OG UNGDOM, kan man nok give forstanderen ret.



Vajsenhusianernes Forening DET GODE MINDE

Formand:

René Fleischer, årg. 1988
Nordbyvej 15
2720 Vanløse
Tlf. 38 71 72 39

Næstformand:

Inger Riska Cervino, årg. 1960
Slotsherrens Have 115
2610 Rødovre
Tlf. 36 70 77 50

Kasserer:

Hanne Presutti, årg. 1957
Mariehøj 88
2610 Rødovre
Giro 102-0390
Tlf. 36 72 17 85

Linda Dederding, årg. 1992
Ringtoften 115, st.tv.
2740 Skovlunde
Tlf. 44 91 92 95

Niels Danhøj, årg. 1990
Valbygaardsvej 79, st.tv.
2500 Valby
Tlf. 36 17 19 04

Web-adresse:
www.detgodeminde.dk

Foreningens mobiltelefonnummer, 26 88 00 11, vil fremover være foreningens eneste telefonkontakt for medlemmerne til bestyrelsen og den skal anvendes ved enhver kontakt.

Legatuddeling

Næste legatuddeling finder sted i **november** måned.

Ansøgningen skal være skrevet personligt af ansøgeren og kontingent for 2001 skal være betalt. **Ansøgningsfristen er 31. oktober 2001.** Det er naturligvis for alle medlemmer, uanset hvor de bor.

Ansøgningskema kan rekvireres på Det Kgl. Vajsenhus tlf. **33 93 03 26**, hos foreningen på telefon **26 88 00 11** eller på www.detgodeminde.dk.

Der kan søges til mange formål f.eks. hjælp til bolig, varme, istandgørelse, studiehjælp, studierejse til udlandet, eller et akut behov af hvad art det måtte være. **HUSK** at meddele i ansøgningen, hvornår du gik ud af skolen, dit CPR-nr., ligesom din adresse skal være angivet, helst med evt. telefonnummer.

Ring ikke for at høre om hvordan resultatet er blevet. Det besvares ikke pr. telefon, og alle ansøgere får direkte besked.

Bestyrelsen

**Undgå afbrydelse i tilsendelse af Vajsenhusianerbladet ved flytning:
Gå på det lokale posthus og udfyld et portofrit flyttekort.
Skriv 3832 Vajsenhusianerbladet. Giv også besked til kassereren.**

Aktivitetskalender

DET GODE MINDE

26.10	Bowling	kl. 17.45
15.11	Bankospil	kl. 19.00
19.01	Stiftelsesfest	kl. 19.00
18.04	Generalforsamling	kl. 19:00

Det Kgl. Vajsenhus

05.11	Mandagsmøde	kl. 19:30
03.12	Mandagsmøde	kl. 19:30
07.01	Mandagsmøde	kl. 19:30
04.02	Mandagsmøde	kl. 19:30

Musikhistorisk

Lige siden musiklærer Niels Lund i 1840'erne havde indført violinundervisning, havde der været instrumental- undervisning på skolen.

I Vajsenhusets årsberetning 1908 kan man således læse, at i alt 43 drenge modtager undervisning på skolen, heraf 28 i violinspil, 6 i bratsch, 6 i cello og 3 i kontrabas. Ved musikprøven d. 30. Marts samme år blev der blandt de otte numre spillet: en arie af operaen Orfeus i Underverden, og intermezzo af operaen Cavallaria Rusticana.

Ikke så få af Vajsenhusets elever kom efter endt skolegang ind på Det Konge-

lige Musikkonservatorium. Vajsenhuset fulgte nøje de udgåede elever, og i 200 års jubilæumsskriftet er opført 21 elever, som alle fik deres uddannelse på konservatoriet. Vi ældre husker koncertmester Poul Emil Andersen (94), violinist Olaf Petersen (1900) som var koncertmester i Budapest og Emil Thorenfeldt (03) som en overgang var kapelmester i Det Kgl. Kapel.

"Søndagsorkesteret", der som nævnt bestod af udgåede elever, øvede hver Søndag fra kl. 12. Orkesteret afholdt en årlig koncert i December, men herudover blev der dog også givet koncerter til velgørende formål. Ikke så sjældent mødte de kongelige op til orkesterets koncerter.



Søndagsorkestret 1908. Nr. 4 violin fra venstre er den tidligere formand Th. G. From, som spillede i orkestret i over 25 år.

Vinduerne til højre og venstre for hoveddøren var læreværelse for hhv. det mandlige og kvindelige lærerpersonale til helt op i 1960'erne.