

Vejsenhusianerbladet



udgivet af foreningen

DET GODE MINDE



DGM's årlige bowling arrangement

Vi mødes

Fredag d. 28. oktober 2005

kl. 17.00 i Bowlinghuset, DGI-byen,

hvor foreningen byder på den første drink.

Mens vi nyder drinken,

danner vi hold ved lodtrækning.

Vi bowler en time fra kl. 18-19,

hvorefter der er spisning på Hertzegovina.

Pris for medlemmer og

evt. ledsager: kr. 110,-

gæstepris: kr. 300,-

- drikkevarer er ikke inkluderet i prisen

**Tilmelding med check eller pr. giro 1 02 03 90
senest d. 25. oktober til kasserer Hanne Presutti**

Skoleminder

Det er noget vi alle har og i alle afskygninger - skoleminder!

Eftersom at skolen er noget som alle bruger en længere periode af deres liv på, kan det ikke undgås at mange af ens barndoms minder omhandler skolen.

Jeg, i hvert fald, har mange gode. Noget der står meget klart i min erindring er min klasses tur til Lalandia i 5. klasse. Det var en tur jeg aldrig vil glemme.

Da vi ankom og havde fordelt os i de respektive huse som vi var blevet tildelt, fik hvert hus 500 kr. til mad og drikke, og så skulle vi ellers selv få det til at løbe rundt som en lille familie - hvilket senere skulle vise sig at være en større opgave for 4 tøser på 11 år. Efter første indkøbstur i Lalandias ekstremt peberet supermarked kom vi hjem med et par halvanden liters sodavandsflasker og slik og chips nok til at få samtlige vægtkonsulenter på diverse "Tab dig nu"-programmer i fjernsynet til at tegne.

Første aften stod menuen på velkomstslik, en menu som skulle slutte omkring kl. 21 hvor Nina, klassens evigt ansvarlige og fornuftige pige, skulle i seng. Dagen skulle, ifølge hende, også starte kl. 6 hver morgen hvor hun stod op og gjorde rent efter os andre madsvin. Dengang kunne jeg ikke lige helt forstå hendes rengøringsvanvid, men nu er jeg taknemlig for at vi havde hende i huset, for ellers var vi nok aldrig kommet hjem fredag eftermiddag, i hvert fald ikke uden en kæmpe regning fra Lalandias rengøringselskab.

Vores første egentlige middag skulle vise sig at være lidt af en katastrofe. Menuen stod på stegt flæsk, kartofler og bear-

naise sovs. Vi havde købt en pakke Knorr Bearnaise Soves til at lave sovsen med, men vidste ikke lige helt hvor mange breve der skulle bruges til sådan 4 tøser på gennemsnitlig 40 kg, og da vi ikke lige havde tænkt over at det kunne stå på pakken, så valgte vi at tilberede samtlige breve hvilket senere skulle vise sig at blive til alt for meget sovs. Da vi så senere troede at sovsen var klar, satte vi den varme gryde over på en plastic bordskåner. Dumt valg! Lidt efter kom vores dansklærer ind for at se til vores lille projekt og konstaterede hurtigt at sovsen manglede lidt mere. Uden at tænke yderligere over at plastic



bordskåneren selvfølgelig havde sat sig fast under gryden, satte vi den hen på den varme kogeplade igen for at færdiggøre den. Nogle minutter efter begyndte hele hytten at lugte grufuld og efter et minuts tid med løben rundt for at finde ud af hvad der lugtede opdagede vi at bordskåneren var smeltet fuldstændig ud over hele kogepladen. Efter en halv time med at få den smeltede plastic skrabet af kunne vi gå i gang med at fortære den, på det tidspunkt, halvlunkne mad. Selve spisningen gik fint indtil enden af måltidet hvor det gik op for os at der var ALT for meget sovs! Det var så der hvor Christel fik den gode idé at drikke sovsen, så vi

hældte den simpelthen op i et glas til hende og så kunne hun drikke af det og fra tid til anden og skylle det ned med lidt sodavand. Det var tider i 5. klasse!

Et andet skoleminde jeg også husker meget tydeligt, er fra vores klasses tur til Skallerup Klit Feriecenter i Nordjylland i 7. klasse.

Som et must på alle klasseseture havde vi selvfølgelig en natgæsttur med lærerne en af aftnerne. Det perfekte tidspunkt for teenage drenge til at markere deres kommende mandlighed på og det perfekte tidspunkt for teenage piger til at understøtte denne naive tankegang på. Og guderne må vide at det har vi gjort...

Efter en lille halvtimes tid forsvandt vores matematiklærer på mystisk vis og der gik ikke mange minutter før samtlige piger i klassen havde gejlet hinanden op til den gode gamle råben og skrigen. Efter en 10 min. gåtur videre i ultimativ frygt fandt vi vores lærer pakket ind i et hvidt lagen og med et rimelig godt imiteret ligblegt udtryk i ansigtet. Der må jeg indrømme at jeg faktisk blev ramt af en rationel frygt. Det var tider dengang i 7. klasse!

Har du nogle skoleminder som du vil dele med os andre er du mere end velkommen til at sende mig en mail på: zilla@detgodeminde.dk og fortælle mig din historie. Hvis du ikke har en email og stadig mangler at oprette én via www.detgodeminde.dk, ellers kan du også sende historien pr. post. Min adresse står nederst på bagsiden. (redaktøren)

Årets skovtur

Solen skinnede klart fra en blå himmel da omkring 10-15 vajsenshusianere mødte op foran Rosenborg Slot for at tage del i årets skovtur. Denne gang fik vajsenshusianerne en guidet tur rundt på slottet som egentlig bare, ifølge vores guide Preben, kan regnes for et kongeligt kolonihavehus - hvilket selvfølgelig kan diskuteres...



Højdepunktet for de fleste, tror jeg roligt jeg kan sige, var at se kronjuvelerne. For alle dem som

gik glip af årets skovtur, og som ikke har set kronjuvelerne endnu, må jeg sige at det varmt anbefales at tage derind og se dem. For bare at give et indtryk af hvordan de så ud og hvor meget de er værd, så kan jeg fortælle at på den nyest producerede kongekrone er der ikke mindre end 2300 diamanter og en safir der er 3 tønder guld værd. Derudover har dronningen, udover 5 andre prangende halssmykker, en halskæde med 65 rubiner på. Prøv lige at forstille jer det?

Turen sluttede af med at vi nød en kold drik i cafeen på Rosenborg Slot og nogen deres medbragte spiste frokost.



Bankoaften

Det Gode Minde slår dørene op for byens bedste bankoaften. Sidste år var det en kæmpe succes, hvilket det helt sikkert også bliver i år.

Mød op og prøv lykken på Det Kgl. Vajsenhus torsdag den 24. november kl. 19.00 i gymnastiksalen

Husk at rygning er forbudt!

Deltagelse i bankospillet kr. 60,- for 2 gennemgående plader i 8 spil Ekstra plader kr. 15,-

Præmierne er kolonial- og slagtervarer, mange sidegevinster - også til børnene.

Det Gode Minde byder på kaffe og sodavand til børnene

*Alle er velkomne
- ingen tilmelding!*



Indlæg fra hr. Henning Aksby årg. '34:

Vi drenge som gik på skolen i 30'erne lærte alle at svømme. Det foregik på Gasværkshavnens badeanstalt i noget helt ubeskriveligt snavset vand. Vi kunne højst se en meter ned. Dykkerkorset kunne vi først se når vi var tæt på det. Det lå nemlig nede på tre meters dybde sammen med gamle cykler og alt mulig andet ragelse. Næsten alle fik frisvømmerprøven.

Vores gymnastiklærer, Svend Skov, var en barsk herre, som slog øretæver, hjalp os over hesten i gymnastiksalen med sit spanskrør.

Vores tegnelærer, Alfred Larsen,

havde tegnet et frisvømmermærke som blev udført i sølv og jeg tror de fleste af os har det endnu. Det blev uddelt første gang i sommeren 1933. Efter frikvarteret stod hele skolen opmarcheret i skolegården. Forstander Ottesen og Skov stod på trappen og en af gangen blev vi kaldt op og fik udleveret mærket af forstanderen selv. Stolte var vi dengang. Der er noget symbolsk i mærket - det er vajsenshusdrenge der ubesværet svømmer i livet store hav.

(redaktionen takker for indlægget og opfordre andre til at skrive til redaktionen!)



Vajsenhusianernes Forening
DET GODE MINDE

Formand:
René Fleischer, årg. 1988
Nordbyvej 15
2720 Vanløse
Tlf. 38 71 72 39

Næstformand:
Robert Lau årg. 1993
Lygmagerstien 19, 4. th.
2300 København S.
Tlf. 77 35 59 00

Kasserer:
Hanne Presutti, årg. 1957
Slotsherrensvej 240, 1.th.
2610 Rødovre
Giro 102-0390
Mobil: 20 95 42 75

John Brun årg. 1977
Nyelandsvej 43, 1. tv.
2000 Frederiksberg
Mobil: 40 31 20 62

Birgitte Tøjberg, årg. 1970
Jacobys Allé 12, 2.th.
1806 Frederiksberg C.
Tlf: 33 22 11 31

Web-adresse

www.detgodeminde.dk

Foreningens mobiltelefonnummer, 26 88 00 11, vil fremover være foreningens eneste telefonkontakt for medlemmerne til bestyrelsen og den skal anvendes ved enhver kontakt

Mandagsmøder i 2005 og 2006

- 7. november 2005 kl. 19.30
- 5. december 2005 kl. 19.30
- 6. februar 2006 kl. 19.30
- 6. marts 2006 kl. 19.30

Benyt dig af denne mulighed for at gense skolen og møde lærere og dine gamle klassekammerater.

Undgå afbrydelse
i tilsendelse af
Vajsenhusianerbladet
ved flytning:
Giv besked til kassereren.

DGM's generalforsamling

Tilføjelse til referat vedr. DGM's generalforsamling:

Ad pkt. 4.a)

Ingen indkomne forslag ud over bestyrelsens forslag om ændring af foreningens vedtægter.

Forslaget, der var trykt i blad nr. 2/2005, vedrørte ændring af foreningens vedtægter, således at foreningens formue (grundkapital) placeres i obligationer og/eller fast ejendom. Den faste ejendom/ejendomsandel må ikke overstige 15% af den samlede grundkapital. Formanden redegjorde for forslaget.

Vedtægtsændringen blev vedtaget, således at den disponible kapital for bestyrelsen godskrives værdien af andelslejålet, i Nr. Farimagsgade og værdien af andelslejålet indgår fremover i foreningens formue i stedet for at belaste den disponible kapital. Det blev fra et medlems side bemærket, at bestyrelsen ved forslagets vedtagelse fik forbedret de økonomiske muligheder med henblik på udgifter til bl.a. DGM's snarlige 150 års jubilæum.

Referat Niels Danshøj

Dirigent Jørgen Cervino

Nye medlemmer:

Årgang 1978

Bodil Lou

Årgang 2005

Kira Wagner Engelund

Anja Kristina Brix Pedersen

Trine Plejdrup Thomsen

Cathalina Rodriguez Liljehult

Tessa J. Bnagsbo Sørensen

Amalie Frøkjær-Rubbås

Charlotte Dyveke Knudsen

*Vi ønsker alle nye medlemmer
velkommen i
DET GODE MINDE.*

Dødsfald:

Det meddeles herved, at
Frands Friberg, årgang 1934,
afgået ved døden.

Æret være hans minde!

Husk tilmelding til stiftelsesfesten

den 21. januar 2006 kl. 18.00

Prisen er kr. 350 pr. person for
medlemmer og en ledsager.
Gæstepriisen er kr. 900.

Tilmeldingsfristen er den 5.
januar 2006.

Beløbet kan allerede nu ind-
betales til kassereren Hanne
Presutti på giro 1 02 03 90 eller
pr. check. (Husk at angive din
årgang og specielle ønsker med
din indbetaling)

Du kan allerede nu se tilmeldte
medlemmer på hjemmesiden
www.detgodeminde.dk Derved
har du mulighed for at "skubbe"
til dine klassekammerater!