

Vajsenhusianerbladet



udgivet af foreningen

DET GODE MINDE



Stiftelsesfest 145 år

Gå ikke glip af
dette års stiftelsesfest i

Moltkes Palæ
Dronningens Tværgade 2,

Lørdag den 18. januar 2003

Arrangementet begynder kl. 18
med en tre retters menu og vin ad libitum
efterfulgt af kaffe avec.

Der er fri bar med øl, vin og vand
og ingen skal gå sultne hjem, for der serveres også natmad.

Pris pr. person kun kr. 200,- for medlemmer samt evt. ledsager,
for ikke medlemmer kr. 700,-

Tilmelding senest den 2. januar 2003

pr. giro 1 02 03 90 Det Gode Minde,
Hanne Presutti
Mariehøj 88
2610 Rødovre
Husk medlemsnr. og telefonnr.

Indvandrer-nissen - et juleeventyr af Johannes Møllehave, 1992

Ved toldskranken venter indvandrer-nissen. Han står lidt betuttet og kigger op.

Han har huen i hånden og bider i spidsen, da man fortæller om indvandrerstop.

Det gælder også på nissens vegne. Han skal bare holde sig væk - han skal!

Han kommer fjernt fra de arktiske egne og et etnisk forsvindende mindretal.

En toldinspektør som hedder hr. Jessen står heftigt og ryster sit grånende hår:

»Vort indvandrerstop gælder også nissen. Vi kan ikke optage flere i år!«

Nervøst står nissen og krammer sin hue, mens toldinspektøren forklarer sin nød:

»I år må De venligst gå i bue om Danmark såvel som den varme grød!«

Med tårer i øjet ser nissen på konen. Nu har de vist bare at rejse hjem.

De ved vi sagde nej til Unionen, men troede at vi sagde JA til dem.

Sin sorg har han svært ved at skjule, nissen. Af håb er der ikke det mindste gran.

Kan man holde jul uden julenissen? han er rejst fra Alaskas fjerneste rand.

Her står nu nissen med ryggen mod muren og et frysende koldt: »farvel - afsted!«

Hvert år har vi flyttet med kulturen, men hidtil er nissen hvert år flyttet med.

Hvad gør man så nu når det hele er ovre. Man pakker gaverne ned i en sæk.

De gamle dage var meget sjovere. I år er det ligesom glæden er væk.

»Beklager meget«, siger toldinspektør Jessen, »normalt kan man lempe og tolke ting.

Men at stoppet gælder indvandrer-nissen er vedtaget af vores folketing.

Jeg er nødt til at standse dem her ved skranken, og mod min vilje behandle Dem groft.

Der er indvandrer-boom og vi frygter for tanken. Der er loft over selv vores nisser.

Jeg må bede Dem om at gå Deres vej.

For meget ugræs fløj over hækken. Det må De forstå min fremmede, ven.

Da pakkede nissen øjeblikkeligt sækken, gav hånden og sagde farvel igen.

Det danske folk, som har vundet i fodbold og faktisk så frem til en glædelig jul,

gik uglade rundt og havde det fodkoldt. Der dalede ingen engle i skjul.

Og hvad er en jul hvor de ikke daler? Ja den er ihvertflad ikke nem.

Og TV holdt jul på to, tre kanaler. Men julen bør holdes i danske hjem.

Man brugte de kroner man havde - før skat. Hvad er gode råd når man ikke har råd.

Og ingen nisse fik grød med smørklat, og der var slet ikke noed ved noed.

På træet hver julestængel, og der faldt slet ingen julesne.

Da lod den rare minister Engell sit milde åsyn på fjernsyn se.

Han sagde: » Skal glæden være så vissen. Nu skal De høre hvad jeg fortrød.

Vi åbner landet for indvandrer-nissen og indfører smørklat og julegrød.

Lad nisserne komme i kåber og koffer. Lad os ikke stå så stejlt hvor vi står.

Der er obligatorisk grød på lofter. Så får vi da atter jul i år.«

Ministeren over landets jurister var kommet i rigtigt julehumør.

Og nissen hørte det i sin transistor og gik til skranken han stod ved før.

Nu smilede toldinspektør Jessen. Hjalp nissen og konen med stok og sæk.

Og masser af nisser kom ind efter nissen, og de strømmer mod Danmark stadigvæk.

Og der blev festet og der blev skyllet, og der blev danset om juletræer.

Og der blev skålet i juleøllet. Og så blev det rigtigt julevej.

Og sneen lå over dale og bakker, og kirkerne ringede julen ind.

Og børnene fik en masse pakker. Og alle de voksne fik jule-sind.

Og sikke nu julens glæder forstødtes. Ja, selv Søren Krarup var glad i Seem.

Man hørte om krybben og barnet som fødtes. Dengang var der også et pladsproblem.

Så gik man om træet hofter, ved hofter, og aldrig var juleglæden så sød.

Og rundt på samtlige landets lofter, fik indvandrer-nissen sin julegrød.

Så tog man den gamle jul da capo, og alle ønskede glædelig jul.

Selv den som var sur på sin sure nabo. Og englene dalede ned i skjul.

Og henne i kirken sagde pastor Jensen, de glade ord han hver jul har sagt.

Og indvandrer-nisserne krydsede grænsen. Og så blev der sunget »Julen har bragt«.

Gengivet med tilladelse fra forlaget

Ny redaktør

Som formand for bestyrelsen vil jeg præsentere vores nye redaktør. Hendes navn er Henriette Bo Rasmussen, årgang 1989. Hun er 30 år, gift og har en datter på 1 år. Henriette læser kommunikation og socialvidenskab på Roskilde Universitet. I øjeblikket er hun i praktik i AIDS-fondet hvor hun bl.a. skriver artikler til deres medlemsblad. Jeg er sikker på, at Henriette og med hendes ideer, er klar til at løfte bladets standard og jeg håber at alle i foreningen vil tage godt imod hende.

Bestyrelsen



Redaktør Henriette Bo Rasmussen

Jeres ny redaktør

Jeg er den heldige, der af bestyrelsen, har fået lov til at være redaktør på Vajsenhusianerbladet.

Jeg er blevet bedt om at fortælle noget om mig selv og så er det jo passende at fortælle, at jeg begyndte min skolegang på det Det Kgl. Vajsenhus i 1979, pu- ha - 1979! Er det virkelig så længe siden jeg stod i den store skolegård med min nye rygsæk.

Det er spændende at følge med i Vajsenhusets udvikling. Det er en skole med mange traditioner, som gjorde mig stolt af at gå der. Jeg tror også, at det er en af grundene til at mange - men gerne mange flere! - vælger at melde sig ind i Det Gode Minde, når deres daglige gang rinder ud.

Aldersspredningen i foreningen er rime- lig stor, men jeg håber alligevel, at kunne bidrage med nogle spændende artikler, som vil være relevante for de fleste, idet Vajsenhuset er omdrejnings- punktet. Har du ideer, til hvordan Det Gode Minde kan hverve flere medlem- mer eller andet, er du velkommen til at skrive til mig på min e-mail adresse: henriette@detgodeminde.dk eller du kan benytte min privat adresse - se bagside.



Hjemmesiden

Hjemmeside

Vi har tidligere skrevet i bladet, at vi er kommet på internettet - MEN HAR DU VÆRET PÅ BESØG ?

Bestyrelsen kunne godt tænke sig, at få flere forslag til forbedring af VORES hjemmeside, således at siden bliver endnu bedre.

Skriv et par linier til os på e-mail adre- sen: rene@detgodeminde.dk

Allerede på nuværende tidspunkt har du bl.a. mulighed for at se datoer og sted for afholdelse af kommende arran- gementer, du kan også se seneste med- lemsfortegnelse og hente ansøgnings- skema for legatsøgning.

Undskyld medlemmer!

Bestyrelsen og redaktionen er kede af, at mange medlemmer gik forgæves til mandagsmøde i november måned. Årsagen var at datoen i Vajsenhusianerbla- det var forkert.

Hvis du en anden gang er i tvivl opfordres du til at søge oplysninger på forenin- gens hjemmeside eller kontakte foreningen på telefon 26 88 00 11.

Bestyrelsen/Redaktionen

*René checker tallene
- er der mon gevinst?*



Den glade vinder af hovedgevinsten



Daniel, mor og mormor

Endnu engang succes

Årets bankoaften på Det kgl. Vajsenhus var en succes.

Endnu engang slog Det Gode Minde dørene op for en spændende bankoaften. I år blev arrangementet afholdt i skolens nyrenoverede gymnastiksal. Det var en rigtig god idé, for omkring 140 personer mødte op.

Flere børn havde inviteret deres foræl- dre og bedsteforældre med. Daniel fra 1. klasse var én af dem. For anden gang

inviterede han mor og mormor med til banko og det var Daniel der blev den heldige vinder af de tre. Han vandt nemlig ingredienser til både hovedret og dessert i form af kogeflæsk med dertil hørende hvidkålshoved og chokolade. Aldrig før havde han været så glad for hvidkål!

Der var rigtig mange fine præmier, så mange gik glade - og trætte hjem. Arran- gementet sluttede kl. 22:30.



Vajsenhusianernes Forening
DET GODE MINDE

Formand:
René Fleischer, årg. 1988
Nordbyvej 15
2720 Vanløse
Tlf. 38 71 72 39

Næstformand:
Inger Riska Cervino, årg. 1960
Slotsherrens Have 115
2610 Rødovre
Tlf. 36 70 77 50

Kasserer:
Hanne Presutti, årg. 1957
Mariehøj 88
2610 Rødovre
Giro 102-0390
Tlf. 36 72 17 85

Linda Dederding, årg. 1992
Hospitalsvej 8A 1.tv.
2000 Frederiksberg
Tlf: 36 45 42 00

Niels Danhøj, årg. 1990
Valbygaardsvej 79, st.tv.
2500 Valby
Tlf. 36 17 19 04

Web-adresse
www.detgodeminde.dk

Foreningens mobiltelefonnummer,
26 88 00 11, vil fremover være
foreningens eneste telefonkontakt
for medlemmerne til bestyrelsen
og den skal anvendes ved enhver
kontakt

Undgå afbrydelse i tilsendelse af Vajsenhusianerbladet ved flytning:
Gå på det lokale posthus og udfyld et portofrit flyttekort.
Skriv 3832 Vajsenhusianerbladet. Giv også besked til kassereren.

Generalforsamling

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Det Gode Minde
torsdag den 10. april 2003.

Forslag som ønskes behandlet skal være formanden i hænde
senest den 31. december 2002.

Vel mødt!

Mandagsmøder i det nye år

3. februar	2003	kl. 19:30
6. oktober	2003	kl. 19:30
3. november	2003	kl. 19:30
1. december	2003	kl. 19:30

*Benyt dig af denne mulighed for at gense skolen og møde lærere
og dine gamle klassekammerater.*

Skolekomedie og forårskoncert

Skolekomedie kan opleves på Det Kgl. Vajsenhus
den 1. marts eller den 3.marts 2003

Forårskoncerten på Det Kgl. Vajsenhus
er den 9. april 2003

Nærmere oplysninger om disse arrangementer følger senere.



*Bestyrelsen og redaktionen ønsker alle en glædelig jul
og et lykkebringende nytår.*

